

To Drukneulykker ved Kastrup i Gaar

10-aarig Dreng sejlet ud i Pram, Kreaturhandler faldet over Bord fra Fragtbaad til Saltholm

Udfør Kastrup Havn har der i Gaar fundet to Drukneulykker Sted. En 10 Aars Dreng er faldet over Bord fra en Pram, og en 42-aarig Kreaturhandler er styrtet over Bord fra Fragtbaaden til Saltholm.

Ved Middagstid i Gaar observerede Postbaadfører Cornelius Petersen paa Vej hjem fra Saltholm, at der drev en Pram rundt ved Indløbet Nord for Kastrup Havn. Da han saa, at der laa en Drengeskjorte og en graa Lærredssko i den, tog han den paa Slæb efter at have undersøgt Omgivelserne for at se, om nogen nødstedt skulde være i Nærheden. Prammen overgav han Kastrup Politii, som identificerede den som en Pram, der tilhørte Kajakklubben »Neptun«. I Klubben kunde man oplyse, at Børn ofte legede med Prammen, og det var ogsaa hændt, at den var sejlet fra dem, undertiden med Tøj om Bord, mens Børnene selv havde bjærgt sig i Land. Da der ikke var indløbet Melding om nogen savnet, haabede man paa, at Prammen ogsaa i dette Tilfælde var sejlet fra et Barn.

I Aftes henvendte Medicinalarbejder Eigil Nielsen, Kastruplundsgade 2, sig imidlertid til Politiet og fortalte, at hans 10-aarige Søn Kurt var forsvundet, og det fundne Tøj i Prammen viste sig da at tilhøre Kurt. Der er herefter ingen Tvivl om, at Kurt er sejlet ud med Prammen og er faldet over Bord. Det har ikke været muligt paa det Sted, hvor Ulykken formodes at være sket, at undersøge Vandet nærmere paa Grund af Strømforholdene, saaledes at man endnu ikke har fundet ham.

Den anden Ulykke skete hen paa Aftenen i Gaar, idet den 42-aarige Kreaturhandler Anders Simonsen, Bjeverskov, styrtede over Bord fra Fragtbaaden til Saltholm sammen

Fortsettes Side 2.

(2

Vor Tids Helte

Dagens Kronik er skrevet af Niels E. Nielsen, Forfatteren og Tømreren fra Stevns. Han har kaldt den »Kun



Niels E. Nielsen

Guder taaler Tilbedelse —, og han vender sig i den mod vor Tids usunde sensationsprægede Menneske dyrkelse. De Afguder, Menneskene skaber, bliver Svøber over deres egne Rygge. Derfor

bør vi holde Dyrkelsen af vore Helte inden for Fornuftens Grænser og rense den Splint af Troldspejlet, der hedder Mennesketilbedelse, ud af vore Øjne.

2) Drukneulykker

med en Kammerat, der hedder Gert Petersen. Fra Baaden fik man reddet Petersen, mens Simonsen var drevet om paa Baadens anden Side.

Han blev kort efter i bevidstløs Tilstand bjærgt om Bord i Lystkutteren »Snap«, ført af Skotøjshandler Johansen, og i denne bragt til Kastrup Havn. Fra Kutteren havde man undervejs anmodet Personalet paa Nordre Røse Fyr om at sørge for Ambulance parat i Kastrup Havn. Falck blev alarmeret og forsøgte Carbogen-Behandling undervejs til Sankt Elisabeth Hospital, men ved Ankomsten her viste det sig, at Kreaturhandleren allerede var død. De nærmere Omstændigheder var endnu sent i Aftes ikke klarlagt.